

Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 233

1-8 Σεπτεμβρίου 2019

22^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, Κύκλος Γ

Ευαγγελική περικοπή Λκ. 14, 1. 7-14

Σήμερα ο λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται χάρη στις δικές του ικανότητες ή τα χαρίσματά του.

Για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού δεν αρκούν τα καλά έργα μας αλλά πάνω από όλα χρειάζεται η χάρη του Θεού. Χάρη στην ευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού οι πόρτες της Βασιλείας του Θεού είναι ορθάνοικτες και για να μπορέσει κανείς να τις διαβεί χρειάζεται απλά να είναι ταπεινός.

Συνήθως σήμερα, όπως και χθες οι άνθρωποι αναζητούν την καλύτερη θέση. Ακόμη και σε ένα γεύμα γάμου το ένστικτο των προσκεκλημένων τους οδηγεί στο να πάρουν την καλύτερη θέση. Ο Ιησούς όμως υπενθυμίζει ότι στη Βασιλεία του Θεού προτιμείται αυτός που αναζητά την τελευταία θέση και όχι την πρώτη. Το να είναι κανείς ταπεινός δεν σημαίνει να συμπεριφέρεται υποτιμητικά για τον εαυτό του, ή να παίρνει μία στάση δουλική για να γίνει αποδεκτός από τους άλλους, αλλά οφείλει να δημιουργεί μία σχέση αγάπης με όλους. Μόνο έτσι η επιθετικότητα που υπάρχει μέσα μας, αντί να εκφράζεται με απαιτητικό τρόπο, μεταβάλλεται σε θετική δύναμη υπηρεσίας. Αυτό είναι το μάθημα που ο Κύριος μας δίνει με το λόγο του σήμερα.

Το πρώτο Βιβλικό ανάγνωσμα αποτελείται από ένα μείγμα προτροπών που μας απευθύνει ο σοφός Σειράχ, ο οποίος βεβαιώνει ότι η σοφία ανήκει στους «μικρούς και τους ταπεινούς» Αυτό είναι ένα μήνυμα που αφορά την απλή ανθρώπινη καθημερινή ζωή. Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν συνίσταται στους τίτλους που αναφέρονται στο επισκεπτήριό του, ή που είναι στολισμένοι στο Γραφείο του, αλλά εξαρτάται από τον εσωτερικό πλούτο της καρδιάς του που έχει τη δύναμη να αγαπά χωρίς ακόμη και τον εχθρό του.

Στο δεύτερο ανάγνωσμα ο συγγραφέας υπενθυμίζει τις δύο μεγάλες εμφανίσεις του Θεού: Αυτή που έγινε πάνω στο όρος Σινά, όταν έδωσε στον άνθρωπο δια του Μωσή το νόμο και αυτή η παρουσία του που έγινε στο πρόσωπο του Χριστού. Η νέα εν Χριστώ Διαθήκη είναι η τελική και δημιουργεί ένα νέο όμορφο κόσμο ο οποίος ανακαλύπτεται με την εν Χριστώ ζωή.

Στην Ευαγγελική περικοπή οι συμβουλές που δίνει ο Ιησούς είναι ο τρόπος που ζει πάνω στη γη ο ίδιος ως άνθρωπος. Με το Μυστήριο της ενσάρκωσης ο Υιός του Θεού άφησε την πρώτη θέση και κατέλαβε την τελευταία. Πέραν από το να μας υποδείξει τρόπους καλής συμπεριφοράς, ο Ιησούς μας δείχνει το δρόμο που μας οδηγεί "στην αίθουσα του συμποσίου της Βασιλείας του Θεού". Εκεί η κατανομή των θέσεων αλλάζει την τάξη που ισχύει για τους ανθρώπους που ζουν στη γη. Εκεί οι πρώτοι γίνονται τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι.

Η προβολή του εαυτού μας, ο εγωισμός και η αυτάρκεια κλείνουν την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Αντιθέτως η απλότητα και η ταπεινότητα, ο σεβασμός της δικαιοσύνης που συμπληρώνεται με την αγάπη ανοίγει διάπλατα την πόρτα του ουρανού για τους ανθρώπους της γης!

Ο Ιησούς προτείνει μια αγάπη, ανιδιοτελή, ριζική, και αληθινά επαναστατική. Μόνο μια τέτοια αγάπη μπορεί να καταργήσει τους κοινωνικούς διαχωρισμούς. Να δίνει κανείς χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Οι υποδείξεις του Ιησού σήμερα πέραν από ηθικές οδηγίες είναι ένα κάλεσμα να μιμηθούμε τη ζωή του. Εκείνος ήλθε στον κόσμο όχι για να τον υπηρετήσουν αλλά για να υπηρετήσει"! Ας το προσπαθήσουμε κι' εμείς.

(από τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1 Σεπτεμβρίου

22^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγ. Αιγιδίου, αββά

10.00 Θεία Λειτουργία (Ελληνικά)

19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Σεπτεμβρίου

Αγ. Ελπίδιου, Επισκόπου Λυώνος

ΤΡΙΤΗ, 3 Σεπτεμβρίου

Αγ. Γρηγορίου Α' του Μεγάλου, Πάπα Ρώμης

ΤΕΤΑΡΤΗ, 4 Σεπτεμβρίου

Αγ. Ροζαλίας, παρθένου

ΠΕΜΠΤΗ, 5 Σεπτεμβρίου

Αγ. Κουϊντου, μάρτυρος

09.00 Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Σεπτεμβρίου

Αγ. Ζαχαρίου, προφήτου

1^η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

19.30 Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Σεπτεμβρίου

Αγ. Ρεγγίνης, παρθενομάρτυρος

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 Σεπτεμβρίου

23^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

10.00 Θεία Λειτουργία (Ελληνικά)

19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ

PARISH OFFICE

UFFICIO PARROCCHIALE

(don Giorgos)

Tel.: (+30) 22850 22470

Mob: (+30) 6973676586

e-mail: dongeopal@gmail.com

ΑΓΙΑ ΡΟΖΑΛΙΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Αγία Ροζαλία γεννήθηκε και έζησε στην Σικελία κατά τον 12^ο αιώνα. Εκείνη η περίοδος χαρακτηριζόταν από μια θρησκευτική άνθιση καθώς οι Νορμανδοί είχαν εκδιώξει τους Άραβες κατακτητές της μεγαλονήσου. Μέσα σε ένα κλίμα θεμελίωσης και ανέγερσης μεγάλων Μοναστηριών η Ροζαλία ακολούθησε το κάλεσμα που της απηύθυνε ο Ύψιστος και έγινε ερημίτισσα μοναχή. Αποτραβήχτηκε, λοιπόν, σε ένα σπήλαιο του όρους Πελλεγκρίνο, όπου σύμφωνα με την παράδοση πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 1160.

Το 1624, όταν η πανώλη είχε αποδεκατίσει τον πληθυσμό του Παλέρμο το πνεύμα της Ροζαλίας εμφανίστηκε σε όνειρο σε μια ασθενή και σε έναν κυνηγό υποδεικνύοντας το δρόμο που οδηγούσε στο σημείο όπου κείτονταν τα οστά της και τους ζήτησε να τα φέρουν λιτανευτικά στην πόλη. Όπως και συνέβη. Από όποιο σημείο της πόλης περνούσαν τα Ιερά της Λείψανα οι ασθενείς θεραπεύονταν ως εκ θαύματος και η πόλη καθαρίστηκε πλήρως από την πανώλη μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Έκτοτε, στο Παλέρμο η Λιτανεία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η Αγία Ροζαλία συμπεριλήφθη στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο το 1630 από τον Πάπα Ουρβανό τον 7^ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Φίλων Εκκλησιαστικού Οργάνου σε συνεργασία με την Ενορία μας οργανώνει συναυλία Γρηγοριανών Ασμάτων. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό.

www.kantam.gr

