

Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 217

28 Απριλίου - 5 Μαΐου

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Αδελφοί μου και Αδελφές μου, Χριστός Ανέστη!

Είναι το μήνυμα στο ρυθμό του οποίου κτυπά η καρδιά της Εκκλησίας από τη γέννησή της. Μήνυμα αιώνων που κάθε χρόνο επανέρχεται και ηχεί τη νύκτα του Πάσχα. Μήνυμα καθημερινό και πάντα νέο που έρχεται να διώξει το σκοτάδι της νύκτας ενός κόσμου που συνεχώς έχει ανάγκη από τα Φως του Αναστημένου Χριστού.

Αυτό το Φως: Διώχνει τη σκοτεινιά που υπάρχει στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου.

Απομακρύνει απ' την καρδιά του τους τόσους και τόσους φόβους που τον βασανίζουν, Καθιστά ελεύθερη την καρδιά μας όπως ελευθέρωσε την καρδιά των Αποστόλων από το φόβο των Ιουδαίων ήδη από την πρώτη εορτή του Πάσχα.

Ως διάδοχος Εκείνων, που είδαν ανάμεσά τους και προσκύνησαν Ζωντανό τον Αναστημένο Χριστό, ακόμη μια φορά αισθάνομαι την ανάγκη, να επεκτείνω με τη σιγανή φωνή μου, με την ατελή γραφίδα μου και μακάρι με την ίδια τη ζωή μου, την ίδια χαρά και ελπίδα που διαπέρασε την καρδιά των Δώδεκα. Με τον τρόπο αυτό επιθυμώ να διακηρύξω την Πίστη και να υπενθυμίσω ποιο είναι το Θεμέλιο της Εκκλησίας, που ο Κύριος μας εμπιστεύθηκε, ώστε η Ανάσταση να ανάψει τη φωτιά της Αγάπης για κάθε άνθρωπο και να ξαναζωντανέψει την Ελπίδα του για μια εν Χριστώ ζωή.

Γι' αυτό το λόγο σε όσους και όσες είναι παιδιά αυτής της Εκκλησίας, αλλά και στους φιλοξενούμενους και επισκέπτες που έφθασαν στην Εκκλησιαστική μας Επαρχία για να εορτάσουν την Εορτή των εορτών, επαναλαμβάνω «το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα»:

Αδελφοί μου Χριστός Ανέστη!

Το θεμέλιο της Πίστης μας. Θέλω να επαναλάβω σε όλες και σε όλους ότι η ζωή μας δεν πρέπει να καταπιέζεται πια από κανένα φόβο, διότι μέσα μας κατοικεί η σιγουριά, ότι Εκείνος είναι ζωντανός και ο θάνατος δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω Του.

Χριστός Ανέστη!

Η αιτία της Αγάπης μας. Θέλω να πω σ' όλο τον κόσμο πως δεν μπορούμε να μην τον αναζητάμε και να μην τον αγαπάμε, διότι με την Ανάσταση του Κυρίου ο κόσμος λυτρώθηκε.

Χριστός Ανέστη! Η πηγή της Ελπίδας μας.

Θέλω να βεβαιώσω κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, ότι τώρα τα μάτια της πίστης μας μπορούν να δουν πολύ πιο μακριά απ' ότι τα φυσικά μας μάτια. Τώρα, με το φως του Αναστημένου Χριστού, ο ορίζοντας της ζωής μας επεκτείνεται σε άλλους μακρινούς που μόνο ο Θεός μπορεί να μας αποκαλύψει, επειδή αυτοί ξεπερνούν κάθε φαντασία μας.

Είθε ο αναστημένος εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός, να κάνει ώστε όλη η ζωή μας και όχι μόνο τα χείλη μας, να μιλά τη γλώσσα του Πάσχα.

Είθε ο κόσμος να πιστέψει, ότι ο Αναστημένος Χριστός είναι ο Απεσταλμένος του Πατέρα και πιστεύοντας να αισθανθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την άπειρη αγάπη του ενός και Τριαδικού Θεού μας.

Αδελφοί μου και Αδελφές μου, αληθώς ανέστη, Αλληλούια!

+ Νικόλαος
Αρχιεπίσκοπος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 28 Απριλίου
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
10.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της
Αναστάσεως του Κυρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Αγ. Αικατερίνης της Σιένας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Αγ. Πίου Ε', Πάπα Ρώμης
19.00 Θεία Λειτουργία (**Κοιμητήριο**)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Αγ. Ιωσήφ του Μνήστορος
10.30 Θεία Λειτουργία
(**Παναγία Φραρώ-Αγγίδια**)

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Αγ. Αθανασίου, Πατέρα της Εκκλησίας
19.00 Θεία Λειτουργία (**Αγ. Μάρκος**)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Αγ. Φιλίππου και Ιακώβου, Αποστόλων
19.00 Θεία Λειτουργία (**Αγ. Σεβαστιανός**)

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Αγ. Αγαπίου, Επισκόπου και Μάρτυρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ
Αγ. Ειρήνης, Παρθενομάρτυρος
10.00 Θεία Λειτουργία (**Θεία Ευσπλαχνία**)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (Νάξος)
Τηλ.: (+30) 22830 22382

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ
Τηλ.: (+30) 22850 22470
Κινητό: (+30) 6973676586
e-mail: dongeopal@gmail.com

π. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
Τηλ.: (+30) 22850 22442

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!



Αγαπητοί ενορίτες,
η ελπίδα που πηγάζει από το γεγονός
της Ανάστασης του Σωτήρα μας Χριστού
ας πλημυρίζει τη ζωή σας.

Ο Εφημέριός σας
π. Γιώργος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα του Πάσχα θα εορτάσουμε την Πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου στη **Νάουσα της Πάρου**. Αναχώρηση με το πλοίο στις 09.30 το πρωί, τέλεση της Θείας Λειτουργίας στις 11.00 και επιστροφή το βράδυ. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει είναι ευπρόσδεκτος.

Την επόμενη Κυριακή η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο της **Θείας Ευσπλαχνίας** αφού η 2^η Κυριακή μετά το Πάσχα είναι αφιερωμένη στη Θεία Ευσπλαχνία.

www.kantam.gr

