

# Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 210

10-17 Μαρτίου 2019

9<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Κύκλος Γ)

Ευαγγελική περικοπή Λκ. 7, 1-10

Σήμερα ο Κύριος μας έκανε μία κατήχηση για την πίστη με ένα τρόπο απλό και κατανοητό. Δεν χρησιμοποίησε μια θεωρία για το τι είναι η πίστη αλλά μας παρουσίασε, μέσω του Ευαγγελιστή Λουκά, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός ανθρώπου με πραγματική και ζωντανή πίστη και μάλιστα ενός ανθρώπου που δεν ανήκε στον εκλεκτό λαό του Θεού γι' αυτό και τον θεωρούσαν άπιστο και ειδωλολάτρη.

Είναι ένα παράδειγμα πίστης που θαύμασε και ο ίδιος ο Ιησούς γι' αυτό και δήλωσε ότι «ούτε ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη».

Αυτό το περιστατικό που ακούσαμε λίγο πριν συνέβη στον Ιησού μετά από την «επί του όρους ομιλία» του, όταν πορευόταν προς την Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος ενός εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος. Ο εκατόνταρχος όταν άκουσε λοιπόν ότι ο Ιησούς βρίσκεται στην περιοχή του, έστειλε μερικούς πρεσβυτέρους των Ιουδαίων για να του ζητήσουν να θεραπεύσει τον δούλο του, που ήταν βαριά άρρωστος.

Ο εκατόνταρχος στέλνει στον Ιησού μία αντιπροσωπεία, διότι δεν αισθάνεται άξιος να τον συναντήσει ο ίδιος. Έχει πολλά ακούσει για τον Ιησού και τον θαυμάζει, του αναγνωρίζει θαυματουργικές δυνάμεις και είναι βέβαιος ότι μπορεί να θεραπεύσει το δούλο του.

Ο Ιησούς που γνωρίζει την πίστη του εκατόνταρχου ακολουθεί τους απεσταλμένους και κατευθύνεται προς το σπίτι του, για να θεραπεύσει το δούλο του. Όμως όταν ο εκατόνταρχος το πληροφορείται αυτό προχωρεί σε μια δεύτερη πράξη ταπεινοφροσύνης και αναξιοτήτας. Στέλνει και άλλους απεσταλμένους να πουν στον Ιησού ότι: δεν είναι άξιος να τον δεχθεί στο σπίτι του. Και του ζητά να πει από μακριά ένα λόγο και ο δούλος του θα θεραπευτεί.

Εντυπωσιακή πράξη πίστης. Υποδειγματική πίστη. Μακάρι να είχαμε μια τέτοια πίστη!

Είναι μια πίστη ενός ταπεινού ανθρώπου που ξέρει να ζητά, ξέρει σε ποιόν ζητά και πιστεύει ότι αυτό που ζητά μπορεί να του το δώσει. Χρησιμοποιεί μια δική του προσωπική παράκληση, που δεν την διάβασε σε κάποια χαρτιά και απλώς την επανέλαβε. Είναι μια δική του προσευχή βγαλμένη μέσα από τα βάθη της ψυχής του που εκφράζει μια σιγουριά και δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Είναι βέβαιος ότι αν ο Ιησούς θέλει, αρκεί ένας λόγος του, ακόμη και από μακριά, και ο δούλος του θα θεραπευτεί.

Κι εμείς δεν είμαστε άξιοι και δεν έχουμε το προνόμιο να συναντήσουμε προσωπικά τον Ιησού, παρά μόνο μυστηριακά και μέσω εκείνων με τους οποίους ο ίδιος θέλησε να ταυτιστεί. Τους μικρούς, τους απλούς, τους ταπεινούς, τους ανήμπορους, τους αρρώστους, τους πρόσφυγες και μετανάστες, τους περιθωριακούς.

Δεν αρκεί να είναι κάποιος μέλος του λαού του Θεού, και σήμερα μέλος της Εκκλησίας για να είναι εξασφαλισμένη η πίστη του. Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, για να θεωρούμε δεδομένη την πίστη μας. Η πίστη μας δεν βεβαιώνεται με ένα πιστοποιητικό που μπορούμε να πάρουμε από τα Γραφεία της Ενορίας μας, όπως παίρνουμε για ένα Μυστήριο που λάβαμε. Η πίστη μας πιστοποιείται μόνο από τα έργα μας. Και χωρίς τα έργα δεν υπάρχει πίστη και αν υπάρχει αυτή είναι νεκρή όπως χαρακτηριστικά γράφει στην επιστολή του ο Απόστολος Ιάκωβος.

Είναι τώρα μια καλή ευκαιρία που σε λίγες μέρες ξεκινάμε την πορεία της Τεσσαρακοστής να αποδείξουμε την πίστη μας με συγκεκριμένα έργα, ας είναι μικρά δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστο να είναι πολλά.

Να την τροφοδοτήσουμε την πίστη μας με τη συχνή ακρόαση του λόγου του Θεού, να τον μελετούμε με τη βοήθεια της Εκκλησίας και να τον μετατρέπουμε με τη χάρη Του σε προσευχή, που θα μας δώσει τη δυνατότητα και τη δύναμη να τον κάνουμε τρόπο ζωής.

Ας επωφεληθούμε από τις πολλές ευκαιρίες που θα μας προσφέρει η Εκκλησία και να είμαστε βέβαιοι ότι: παρόλο που δεν είμαστε άξιοι να έρθει ο Κύριος προς εμάς, Εκείνος θα πάρει την πρωτοβουλία να μας επισκεφθεί και να μας θεραπεύσει. Αμήν.

(του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

### ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 Μαρτίου

9<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Κύκλος Γ΄)  
Αγ. Κοδράτου, μάρτυρος του εν Κορίνθω  
10.00 Θεία Λειτουργία

### ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 Μαρτίου

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  
Αγ. Σωφρονίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων

### ΤΡΙΤΗ, 12 Μαρτίου

Αγ. Ιννοκεντίου Α΄, Πάπα Ρώμης  
17.30 Θεία Λειτουργία  
(Αγ. Αντώνιος, Κάστρο)  
18.00 Πρόβα χορωδίας

### ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 Μαρτίου

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ  
(Αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής)  
17.30 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου  
18.00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και  
τοποθέτηση τέφρας

### ΠΕΜΠΤΗ, 14 Μαρτίου

Αγ. Ματθίλδης, βασίλισσας Γερμανίας  
18.00 Θεία Λειτουργία

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Μαρτίου

Αγ. Λουκρητίας παρθενομάρτυρος  
Αγ. Λουίζας ντε Μαριγιάκ  
09.00 Θεία Λειτουργία  
18.00 Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού  
και 1<sup>η</sup> ομιλία της Τεσσαρακοστής  
(Μητρόπολη)

### ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Μαρτίου

Αγ. Ευσεβείας της οσίας  
15.30 Κατήχηση παιδιών  
16.30 Νηστίσιμο CATE-CHEF με τα παιδιά  
του κατηχητικού της Ενορίας

### ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 Μαρτίου

1<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  
Αγ. Πατρικίου, επισκόπου  
10.00 Θεία Λειτουργία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (Νάξος)  
Τηλ.: (+30) 22850 22292

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ  
Τηλ.: (+30) 22850 22470  
Κινητό: (+30) 6973676586  
e-mail: [dongeopal@gmail.com](mailto:dongeopal@gmail.com)

«MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS ES  
ET IN PULVEREM REVERTERIS»:

«Ενθυμήσου άνθρωπε πως είσαι χόμα  
και στο χόμα θα επιστρέψεις». Αυτά τα  
λόγια βρίσκονται στο Βιβλίο της Γένεσης. Ο  
Θεός, ύστερα από την προπατορική  
αμαρτία, διώχνει τον Αδάμ από τον κήπο  
της Εδέμ, οδηγώντας τον να νοιώσει την  
αντιξοότητα της εργασίας και την πικρία  
του θανάτου: «Με τον ιδρώτα του  
προσώπου σου θα τρως ψωμί, έως ότου  
επιστρέψεις στη γη, από την οποία  
προέρχεσαι. Διότι χόμα είσαι και στο χόμα  
θα επιστρέψεις» (Γεν. 3, 19).

Αυτή η φράση λέγεται την ημέρα των  
Τεφρών όταν ο ιερέας θέτει επάνω στους  
πιστούς τη στάχτη που πήρε από την καύση  
των ευλογημένων κλαδιών ελιάς της  
Κυριακής των Βαΐων του προηγούμενου  
έτους. Ύστερα από τη Λειτουργική  
Μεταρρύθμιση της Β΄ Συνόδου του  
Βατικανού, εισήχθη η χρήση άλλης μιας  
φράσης, ευαγγελικής προελεύσεως:  
«Μετανοείτε και πιστεύεται στο  
Ευαγγέλιο» (Μκ. 1, 15) ώστε εκτός από την  
μετάνοια να υπογραμμίζεται και η θετική  
πτυχή της μεταστροφής, της προσευχής και  
της επιστροφής στο Θεό.

Η παράδοση της τελετής των Τεφρών  
προέρχεται από τη δημόσια έκφραση  
μετάνοιας των πρώτων χριστιανών η οποία  
αποτελούσε ουσιαστικά το τυπικό έναρξης  
μιας πορείας μετάνοιας και μεταστροφής  
των πιστών εκείνων που θα ζητούσαν άφεση  
για τις αμαρτίες τους το πρωί της Μεγάλης  
Πέμπτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο Σεβασμιότατος Αρχι-  
επίσκοπος θα βρίσκεται στη Νάξο από  
Τετάρτη μέχρι Σάββατο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Τετάρτη των Τεφρών  
καθώς και όλες οι Παρασκευές της Μεγάλης  
Τεσσαρακοστής είναι ημέρες ΥΠΟΧΡΕ-  
ΩΤΙΚΗΣ νηστείας και εγκράτειας, χωρίς  
αυτό να σημαίνει ότι τις υπόλοιπες ημέρες  
της Τεσσαρακοστής δε νηστεύουμε. Η  
Καθαρά Δευτέρα για τους Χριστιανούς  
Καθολικούς που ακολουθούν το Ρωμαϊκό  
τυπικό δεν αποτελεί ημέρα νηστείας, διότι  
αρχή της Τεσσαρακοστής είναι η Τετάρτη  
των Τεφρών.

