

# Dies Domini

## ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 112

19-26 Μαρτίου 2017

### 3<sup>η</sup> Κυριακή της Τεσσαρακοστής

“Πηγή νερού που θα αναβλύζει για αιώνια ζωή”

(Ευαγγελική περικοπή: Ιω. 4, 5-42)

Διαβάζοντας τη σημερινή ευαγγελική περικοπή μπορούμε να φανταστούμε τη βραχώδη περιοχή της Παλαιστίνης: με τον καυτό ήλιο να καίει τις πέτρες, τον αέρα να καίει, τη ζέστη να ταλαιπωρεί όσους διαβαίνουν την έρημο.

Το μεσημέρι που όλα αυτά είναι πιο έντονα εκεί στο πηγάδι του Σιχάρ, κάθεται να ξεκουραστεί ο κουρασμένος Ιησούς. Ο κουρασμένος Θεός.

Είναι κουρασμένος γιατί μας ψάχνει συνεχώς, είναι κουρασμένος γιατί ακατάπαυστα αναζητά το χαμένο πρόβατο, θέλει να συναντήσει όλα τα πλάσματά του.

Είναι κουρασμένος γιατί από μέρους μας υπάρχει ακόμη και αδιαφορία για όλες αυτές τις θυσίες.

Εκεί στη καυτή έρημο ακόμη και ο Θεός δοκιμάζει τη δίψα. Δίψα για την πίστη μας, δίψα για τη σωτηρία μας, την αγάπη μας ως απάντηση στη δική του.

Η Σαμαρείτισσα φθάνει στο πηγάδι για να πάρει νερό. Έρχεται σε μια ασυνήθιστη ώρα, νομίζοντας πως τότε δεν θα την αντιληφθεί κανένας. Θέλει να αποφύγει τις περίεργες ματιές και τις κρίσεις των κατοίκων αυτού του μικρού χωριού όπου όλοι γνωρίζουν την άστατη αισθηματική ζωή της.

Εκεί σ' αυτό το πηγάδι συναντιέται η δίψα με το νερό – η αναζήτηση με την ανακάλυψη – οι προβληματικές ερωτήσεις με τις ικανοποιητικές απαντήσεις. Η συνάντηση της δίψας του Θεού που επιθυμεί να ξεδιψάσει από την πίστη της γυναίκας αυτής, και του νερού της παρουσίας του Θεού που κάνει αυτή τη γυναίκα να ξεδιψάσει για πάντα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Ιησού: Απευθύνεται σ' εκείνη και σε μας και μας ζητά: «Δώσε μου να πιω».

Είναι ένα αίτημα που μας παραπέμπει σε κάποιο άλλο – τραγικό – που θα επαναληφθεί πάνω στο σταυρό όταν ο Ιησούς θα προφέρει εκείνο το γεμάτο από αγάπη: "Διψώ". Ναι: ο Θεός διψά για μας, για την πίστη μας, τη σωτηρία μας, την ευτυχία μας.

Η Σαμαρείτισσα μένει εντυπωσιασμένη από όσα ακούει και διερωτάται: « Ποιος είναι άραγε αυτός ο άγνωστος»;

Ο διάλογος συνεχίζεται. Ο Ιησούς αποκαλύπτει στη γυναίκα το πρόσωπο ενός Θεού διαφορετικού από Εκείνον που γνώριζε και βήμα, βήμα την οδηγεί στην ανακάλυψη και του εαυτού της. Την οδηγεί με εντυπωσιακή λεπτότητα να συζητήσει μαζί του, να αναγνωρίσει τις ελλείψεις της και να τις ξεπεράσει.

Αυτή τη γυναίκα την έχουν όλοι οι συγχωριανοί της δικάσει και καταδικάσει, όπου κι αν στραφεί συναντά μάτια που την κοιτάζουν στραβά και προσβλητικά. Τώρα όμως συνάντησε κάποιον που της συμπεριφέρεται ολότελα διαφορετικά, την κοιτάζει με άλλο καλό μάτι, με σοβαρότητα, την καταλαβαίνει, δεν την δικάζει, ούτε την καταδικάζει, και της δείχνει το δρόμο της ζωής.

Είναι μια γυναίκα που διψά αλλά μόνο στιγμιαία και προσωρινά κατάφερε στη ζωή της να ξεδιψάσει.

Τα λόγια και η συμπεριφορά αυτού του ξένου αγγίζουν την καρδιά της, τώρα νιώθει πολύ διαφορετικά. Ξεχνά τη φυσική δίψα γιατί ξεδιψάσε πνευματικά. Αυτός ο άγνωστος της μιλά για το Θεό με ένα τρόπο που κανείς μέχρι τώρα δεν της είχε μιλήσει. Τον εμπιστεύεται, τον πιστεύει. Αφήνει τη στάμνα εκεί. Το νερό το φυσικό δεν της χρειάζεται πια, βρήκε το νερό το πραγματικό. Τρέχει αμέσως να το αναγγείλει στους συγχωριανούς της. Τώρα πια δεν φοβάται, δεν ντρέπεται. Βρήκε Εκείνον που χαρίζει το νερό της ζωής, είναι αυτός που την ξεδιψά για πάντα.

Τώρα όλα αλλάζουν: τα πρόσωπα που πριν κοίταζε με υπόνοιες γίνονται πρόσωπα αγαπητά. Η χάρη του Θεού αυξάνει σταδιακά μέσα της, το νερό τρέχει στην αρχή σαν ρυάκι στην ψυχή της και σε λίγο γίνεται πιο ορμητικό γίνεται χείμαρρος.

Αυτό το νερό αντικατέστησε το νερό του πηγαδιού του Ιακώβ. Είναι το νερό του Βαπτιστηρίου. Είναι της σωτηρίας.

(συνέχεια στην πίσω σελίδα)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

### ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 Μαρτίου

3η Κυριακή της Τεσσαρακοστής

10.00 Θεία Λειτουργία

### ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 Μαρτίου

Αγ. Ιωσήφ του Μνήστορος

Ο εφημέριος βρίσκεται στην Πάρο

### ΤΡΙΤΗ, 21 Μαρτίου

Αγ. Σεραπίωνος, μάρτυρος

18.00 Θεία Λειτουργία

(Θεία Ευσπλαχνία)

### ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 Μαρτίου

Αγ. Επαφροδίτου μαθητού του Αγ. Παύλου

18.00 Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού

### ΠΕΜΠΤΗ, 23 Μαρτίου

Αγ. Τυριβίου, αρχιεπισκόπου

18.00 Ακολουθία του Αποδείπνου

(Αγ. Αντώνιος, παραλία)

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Μαρτίου

Αγ. Ρωμύλου, μάρτυρος

### ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 Μαρτίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

17.30 Θεία Λειτουργία

### ΚΥΡΙΑΚΗ, 26 Μαρτίου

4η Κυριακή της Τεσσαρακοστής

10.00 Θεία Λειτουργία

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αδελφοί μου και αδελφές μου και σήμερα ο Κύριος μας συναντά και μας ζητά να πει, θέλει να μιλήσει μαζί μας να περάσει από τις γενικόλογες και αφηρημένες έννοιες περί Θεού στην διαβεβαίωση πως ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Ένας που μας θέλει ζεστούς ή έστω κρύους όχι όμως χλιαρούς. Είναι ο Θεός που κουρασμένος μας περιμένει στο πηγάδι των ημερών μας. Θέλει να γεμίξει τη στάμνα της πίστης μας για να μας αλλάξει ριζικά και ν' ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα της καρδιάς μας στον ποταμό της χάρης, αυτός ο Θεός μας περιμένει. Από μας εξαρτάται να πάμε σε συνάντησή του. Όλα τα άλλα είναι δική του δουλειά.

Εύχομαι αυτό το Θεό να τον συναντήσουμε, στη διάρκεια της πορείας μας προς το Πάσχα. Σαν το ελάφι που αναζητά το νερό έτσι να τον αναζητήσει η ψυχή μας. Ας τον αφήσουμε να μας ξεδιψάσει με το νερό της ζωής για αν τον θαυμάσουμε όπως οι τρεις μαθητές πάνω στο νέο Θαβώρ, στον Ουρανό. Αμήν. (Αρχιεπ. Νικολάου)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

### ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Σύρος 24-26 Μαρτίου 2017

Αναχωρούμε την Παρασκευή στις 09.30 με το *Blue Star Naxos*. Επιστρέφουμε την Κυριακή το βράδυ με το ίδιο πλοίο. Οι νέοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα έχουν μια συνάντηση προετοιμασίας την Τετάρτη μετά την ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού.

\*\*\*

### ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ

Την Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη θα υπάρχει στη διάθεση των ενοριτών που επιθυμούν να προσέλθουν στο Μυστήριο της Μετανοίας και Συμφιλίωσης έκτακτος εξομολόγος από την Τήνο.

\*\*\*

Η ευλογία του Ελαίου των Ασθενών, του Ελαίου των Κατηχουμένων και η Καθαγίαση του Μύρου θα πραγματοποιηθεί φέτος στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Την ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπός μας Νικόλαος, πλαισιωμένος από τον Ιερό Κλήρο της Αρχιεπισκοπής θα ευλογήσει τα Άγια Έλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά αυτή τη χρονιά για την τέλεση των Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας.

\*\*\*

### ΕΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ...προς τα εμπρός!!!

Μην ξεχαστείτε!!!

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (Τήνος)

Τηλ.: (+30) 22830 22382

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ (π. Γιώργος)

Τηλ.: (+30) 22850 22470, 22850 22385

Κινητό: (+30) 6973676586

e-mail: [dongeopal@gmail.com](mailto:dongeopal@gmail.com)

ΓΡΑΦΕΙΟ π. ΕΜΜ.ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ

Τηλ.: (+30) 22850 22442

--	--

