

Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 188

9 - 16 Σεπτεμβρίου 2018

23^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, Κύκλος Β'

Ευαγγελική περικοπή: Μκ. 7, 31-37

Σήμερα οι άνθρωποι φέρνουν στον Ιησού ένα άνθρωπο που ήταν κωφάλαλος, παρακαλώντας τον να τον θεραπεύσει. Ο Ιησούς τον παίρνει κατά μέρος, μακριά από το λαό, ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, υψώνει τα μάτια στον ουρανό, προσεύχεται στο Θεό πατέρα, βγάζει ένα αναστεναγμό και λέει: «εφραθά» που σημαίνει «να ανοιχτούν».

Ο άνθρωπος γίνεται ο αποδέκτης του λόγου του Θεού. Οφείλει να έχει ανοικτά τα αυτιά του για να ακούει αυτό που του λέει ο Θεός, και λυμένη τη γλώσσα του για να το μεταδίδει. Δεν μπορεί να είναι κωφάλαλος.

Ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο, επικοινωνεί με το λόγο του που ενσαρκώνεται και έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους μιλήσει όχι πια μέσω των προφητών,

αλλά μέσω του Ιησού από τη Ναζαρέτ που είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του. «Αυτός είναι ο υιός μου αγαπητός αυτόν να ακούεται» ακούγεται η φωνή του Πατέρα στον Ιορδάνη όταν ο Ιησούς βαπτίζεται και χρίεται Μεσσίας, αλλά και στο όρος Θαβώρ όπου αποκαλύπτεται η δόξα του.



Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάνω από όλα αυτιά και μετά γλώσσα. Να ακούει το λόγο του Θεού και να μπορεί να απαντήσει σ' αυτόν. Η χριστιανική Θρησκεία είναι η θρησκεία της ακοής και του λόγου, της επικοινωνίας με το Θεό που κάνει διάλογο μαζί μας. Γι' αυτό το να είναι κανείς κωφάλαλος, με τη θρησκευτική έννοια της λέξης, είναι κακό που πρέπει να θεραπευθεί.

Όλοι μας κάποιες φορές είμαστε πνευματικά κωφάλαλοι, ποιος λίγο και ποιος πολύ, ακόμη και όσοι ακούμε το λόγο του Θεού, κινδυνεύουμε να είμαστε επιλεκτικά κωφοί, δηλαδή ακούμε μόνο εκείνα που μας ευχαριστούν ή που μας ικανοποιούν και δεν ακούμε όλα εκείνα που τους ταράσσουν την ησυχία μας, ελέγχουν τη ζωή μας ή μας δημιουργούν δεσμεύσεις για τη ζωή μας.

Όλοι μας κάποιες φορές είμαστε πνευματικά κωφάλαλοι, ποιος λίγο και ποιος πολύ, ακόμη και όσοι ακούμε το λόγο του Θεού, κινδυνεύουμε να είμαστε επιλεκτικά κωφοί, δηλαδή ακούμε μόνο εκείνα που μας ευχαριστούν ή που μας ικανοποιούν και δεν ακούμε όλα εκείνα που τους ταράσσουν την ησυχία μας, ελέγχουν τη ζωή μας ή μας δημιουργούν δεσμεύσεις για τη ζωή μας.

Ο Χριστιανός όπως και ο κάθε άνθρωπος συνηθίζει να ακούει εύκολα και ευχάριστα κάθε ανθρώπινη πολυλογία, όμως γίνεται θεληματικά κωφάλαλος μπροστά στο Λόγο, που όμως τον κάνει ολοκληρωμένο άνθρωπο και υιό του Θεού.

Ο Ιησούς ήλθε να θεραπεύσει αυτή την κουφамάρα και την βουβαμάρα μας για να μας καταστήσει ένα λαό που ακούει και απαντά στο Θεό Πατέρα που του επαναλαμβάνει και σήμερα λέει: **"Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούτε!"** (Μάρκος 9,7).

Συμπέρασμα του σημερινού λόγου του Κυρίου: ο αληθινός, ο πραγματικός χριστιανός πρέπει να είναι ένας συνεχής ακροατής και στη συνέχεια ένας ευαγγελιστής και κατηχητής του λόγου του Λόγου.

(από τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 Σεπτεμβρίου

23^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγ. Σεργίου Πάπα Ρώμης

10.00 Θεία Λειτουργία (Ελληνικά)

19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

ΔΕΥΤΕΡΑ, 10 Σεπτεμβρίου

Αγ. Θέκλας, Αγ. Πουλχερίας

09.00 Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ, 11 Σεπτεμβρίου

Αγ. Πρώτου και Υακίνθου μαρτύρων

ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Σεπτεμβρίου

Του ονόματος της Παναγίας

19.15 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου

19.30 Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ, 13 Σεπτεμβρίου

Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

09.00 Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 Σεπτεμβρίου

ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

19.30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 Σεπτεμβρίου

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ

19.30 Θεία Λειτουργία (Αγ. Αντώνιος)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 Σεπτεμβρίου

24^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγ. Κορνηλίου και Κυπριανού, μαρτύρων

10.00 Θεία Λειτουργία (Ελληνικά)

19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Τήνος)

Τηλ.: (+30) 22830 22382

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ

Τηλ.: (+30) 22850 22470

Κιν.: (+30) 6973676586

e-mail: dongeopal@gmail.com

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ

Κατά την εορτή της Παναγίας της Πονεμένης μελετώνται οι επτά πόνοι της Θεοτόκου, σύμφωνα με όσα ο Συμεών είπε στην Παρθένο: «και εσένα ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή σου» (Λκ. 2, 35).

Οι πόνοι αυτοί είναι:

1. Η αποκάλυψη του Συμεών στην Παναγία.
2. Η φυγή της Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο.
3. Η εξαφάνιση του δωδεκάχρονου Ιησού.
4. Η συνάντηση της Μαρίας με τον Ιησού κατά την πορεία του προς τον Γολγοθά.
5. Η σταύρωση του Ιησού.
6. Η αποκαθήλωση του Ιησού και η παράδοσή του στην Μητέρα του.
7. Ο ενταφιασμός του Ιησού.

WWW.KANTAM.GR

