

Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 183

5– 12 Αυγούστου 2018

18^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, Κύκλος Β'

Ευαγγελική περικοπή: Ιω. 6, 24-35

Το κατά Ευαγγέλιο Ιωάννη μας προσφέρει διάφορες ομιλίες που ο Ιησούς απηύθυνε στη συναγωγή της Καπερναούμ για να εξηγήσει στους πιστούς την έννοια του μάννα που Θεός έστειλε στο λαό του Ισραήλ όσο ήταν στην έρημο.

Αυτές οι ερμηνείες πρέπει να βοηθήσουν τους πιστούς του καιρού της Εκκλησίας να ζήσουν με τον σωστό τρόπο.



Το σημερινό Ευαγγέλιο αναφέρεται στη σημασία της πίστης στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος του Θεού, εκείνος που φέρει την τελική αποκάλυψη και ανοίγει το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Όποιος μέσω της πίστεως ακολουθεί τον Ιησού, όποιος εντάσσεται μέσω του βαπτίσματος στην χριστιανική κοινότητά του, θα βρει μέσα του την αλήθεια που χορταίνει τη ζωή.

Γιατί αυτή η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος, μέσω του Ιησού Χριστού, προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους την ευκαιρία να μοιραστούν τη ζωή του.

Αυτό που έψαξαν, προαισθάνθηκαν, και εν μέρει αναγνώρισαν οι στοχαστές, οι προφήτες και οι νοσταλγοί του Θεού όλων των εθνών και εποχών, αποσαφηνίζεται μέσω του Ιησού Χριστού.

Αυτή η αλήθεια παρουσιάζεται και εξηγείται στο παράδειγμα του Ιησού, αλλά κυρίως στο πρόσωπό του. Επειδή Εκείνος είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή! Και μας προσφέρεται να ζήσουμε με απόλυτο σεβασμό, με απόλυτα άμεσο τρόπο, σήμερα, στη λειτουργική εορτή της Εκκλησίας Του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 Αυγούστου
18^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΙΟΝΩΝ
10.00 Θεία Λειτουργία (Ελληνικά)
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6 Αυγούστου
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
09.00 Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ, 7 Αυγούστου
Αγ. Σίξτου Β' Πάπα Ρώμης

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 Αυγούστου
Αγ. Δομνίκου, πρεσβυτέρου
19.30 Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ, 9 Αυγούστου
Αγ. Θηρεσίας Βενεδικτής του Σταυρού
21.00 Συναυλία θρησκευτικής μουσικής
(Μητρόπολη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 Αυγούστου
Αγ. Λαυρεντίου, Διακόνου και Μάρτυρος

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 Αυγούστου
Αγ. Κλάρας, παρθένου
19.30 Θεία Λειτουργία
(Αγ. Αντώνιος, παραλία)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 Αυγούστου
19^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Ιωάννας Φραγκίσκης ντε Σαντάλ
10.00 Θεία Λειτουργία (Ελληνικά)
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Τήνος)
Τηλ.: (+30) 22830 **22382**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ
Τηλ.: (+30) 22850 **22470**
Κιν.: (+30) 6973676586
e-mail: dongeopal@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ π. ΕΜΜ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
Τηλ.: (+30) 22850 **22442**

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΙΟΝΩΝ

Η εορτή της Παναγίας των Χιόνων που στην πραγματικότητα είναι η εορτή των Εγκαινίων της Βασιλικής της Αειπαρθένου Μαρίας της Μείζονος στη Ρώμη έχει τις ρίζες της σε ένα θαυματουργικό περιστατικό. Τη νύκτα της 4ης προς 5ης Αυγούστου του έτους 352 η Παναγία εμφανίστηκε σε όνειρο σε κάποιον Ρωμαίο πατρικό ονόματι Ιωάννη και του ζήτησε να ανεγείρει μια Βασιλική αφιερωμένη στη Χάρη της, σε εκείνο το σημείο όπου θα του υποδείκνυε. Το επόμενο πρωί σε έναν από τους επτά λόφους της Ρώμης, τον Εσκουλίνο, είχε χιονίσει. Το ίδιο όνειρο είχε και ο Πάπας Λιβέριος, ο οποίος, μόλις διαπίστωσε πως πράγματι χιόνισε κατακαλόκαιρο, διέταξε την ανέγερση Ναού προς τιμήν της Θεοτόκου. Ο Ναός αυτός έφερε τον τίτλο Santa Maria ad Nives ή αλλιώς Αγία Μαρία του Χιονιού. Επί Πάπα Σίξτου Γ' και σε ανάμνηση της Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου που είχε διακηρύξει την Παναγία ως Θεοτόκο, ο Ναός ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερος. Επειδή την εποχή εκείνη δεν υπήρχε στη Ρώμη Βασιλική παρόμοια σε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ονομάστηκε Αγία Μαρία της Μείζονος. Στη Βασιλική φυλάσσεται η αρχαιότετη εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας την οποία η παράδοση θέλει να έχει ζωγραφίσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κατά πάσα πιθανότητα όμως ανάγεται στο 5^ο αιώνα. Η Εικόνα είναι γνωστή ως Salus Popoli Romani (=Σωτηρία του Ρωμαϊκού Λαού).

