

## Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 128

16-23 Ιουλίου 2017

15<sup>η</sup> Κυριακή του Έτους

Ευαγγελική περικοπή: Μθ. 13, 1-9

Το Ευαγγέλιο μας διηγείται – αν εξαιρέσουμε την τελευταία φράση – την ιστορία μιας καταστροφής. Όλα ξεκίνησαν με ελπίδα και παρά το γεγονός αυτό, δεν άργησαν να γίνουν ένα τίποτα: τα πουλιά τρώνε τον σπόρο, το πετρώδες έδαφος τον εμποδίζει να κάνει ρίζες, τα ακανθώδη φυτά τον πνίγουν... Όλα ακολουθούν την απελπισμένη πορεία τους.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή την καταστροφή, ο Θεός αναγγέλλει το δικό του «αλλά»: Στην παραβολή του σπορέα συναντάμε το «αλλά» του Θεού: Οι ελπίδες είναι λίγες, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένα καλό έδαφος για να φέρει εκατοντάδες καρπούς.



Είναι με τα μάτια του Ιησού που πρέπει να διαβάζουμε αυτού του είδους τις παραβολές. Και πρέπει να διαβάζουμε μαζί με τον Ιησού μέχρι το τέλος.

Το πρώτο μέρος δείχνει ότι όλα είναι μάταια. Ωστόσο η ιστορία από αυτή την ήττα οδηγεί σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα. Ο Θεός, μέσα στην άπειρη ευσπλαχνία του, δεν αφήνει τον σπορέα να υποκύψει ως τραγικός χαρακτήρας.

Ίσως έχουμε εδώ, μπροστά μας, ένα νόμο που ισχύει για όλες τις ενέργειες του Θεού μέσα στον κόσμο. Επειδή η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο είναι συχνά αδύναμη και δυσδιάκριτη. Όταν την παίρνουμε στα σοβαρά, μπορεί να υποκύψουμε στον πειρασμό της απελπισίας. Αλλά οι ιστορίες του Θεού έχουν ένα αίσιο τέλος. Ακόμη κι αν στην αρχή δεν υπάρχει καμιά ένδειξη.

Ίσως ο Ιησούς να μη διηγείται αυτή την ιστορία μόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται στις όχθες της λίμνης. Ίσως τη διηγείται στον ίδιο του τον εαυτό για να παρηγορηθεί. Αναρωτιέται: τι θα γίνει με αυτό που αναλαμβάνω; Θα συγκρουστεί με την τύφλωση, την άρνηση, τη σχολαστικότητα και τη βία, το θάνατο. Δεν αγνοεί τις ήττες. «Αλλά» ο λόγος του φέρνει τους καρπούς του στην καρδιά των ανθρώπων που είναι το λυτρωτικό του έργο που στο τέλος θριαμβεύει.

(από τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

\*\*\*\*\*

**ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 Ιουλίου**  
*15<sup>Η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ*  
*Εορτή της Παναγίας του Καρμήλου*  
**10.00** Θεία Λειτουργία  
**19.30** Θεία Λειτουργία (ιταλικά)

**ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 Ιουλίου**  
*Αγ. Μαρίας, παρθενομάρτυρος*  
**19.30** Θεία Λειτουργία (Θεία Ευσπλαχνία)  
**21.00** Παρουσίαση βιβλίου «Νάξος»  
(Ποιμαντικό Κέντρο)

**ΤΡΙΤΗ, 18 Ιουλίου**  
*Αγ. Φρειδερίκου, Αγ. Αιμιλιανού*  
**19.30** Θεία Λειτουργία  
(Παναγία των Χιόνων)

**ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 Ιουλίου**  
*Αγ. Μακρίνης, μάρτυρος*  
**19.30** Θεία Λειτουργία  
(Παναγία του Καρμήλου)

**ΠΕΜΠΤΗ, 20 Ιουλίου**  
*Αγ. Ηλία προφήτου, Απολλιναρίου επισκόπου*  
**19.30** Θεία Λειτουργία (Μητρόπολη)

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 Ιουλίου**  
*Αγ. Λαυρεντίου του Βρινδησίου*  
**20.00** Θεία Λειτουργία και  
αγρυπνία προσευχής (Μητρόπολη)

**ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 Ιουλίου**  
*Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής*  
**19.30** Θεία Λειτουργία  
(Αγ. Αντώνιος, παραλία)  
**19.30** Θεία Λειτουργία (Μητρόπολη)  
**21.00** Μουσική βραδιά (Πνευματικό Κέντρο)

**ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 Ιουλίου**  
*ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ*  
**10.00** Θεία Λειτουργία  
**19.00** Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία  
Λειτουργία και λιτάνευση της Αγίας Δωρεάς

## ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΙΤΑΣ



**ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ - ΤΗΝΟΥ**  
Φιλανθρωπική Οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας

Flute: Anne Pappas Guitar: Margarita Saitamanika

**22/07/2017**

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΞΟΥ  
Cultural Center of the Catholic Church, Castle of Naxos

Υπο την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

**21:00**  
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
FREE ENTRANCE

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ



**ΔΕΥΤΕΡΑ 17/7, 21.00**  
**ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
Τηλ.: (+30) 22850 22292

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ (π. Γιώργος)  
Τηλ.: (+30) 22850 22470,  
22850 22385

Κινητό: (+30) 6973676586

e-mail: [dongeopal@gmail.com](mailto:dongeopal@gmail.com)

