

Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 162

11-18 Μαρτίου 2018

**Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ**



**ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΝΑΞΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

Τήνος 08/03/2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς το πλήρωμα των Εκκλησιών

ΝΑΞΟΥ-ΠΑΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΧΙΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ-ΣΑΜΟΥ

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,

Η Εκκλησία μας τις μέρες αυτές θα ζήσει δύο σημαντικά γεγονότα που είναι και τα δύο δώρο του Θεού.

Το πρώτο είναι η διακονική χειροτονία του υποδιακόνου Μάριου Φωσκόλου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στον Ενοριακό Ναό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου Σάμου και με την οποία θα ενταχθεί στον Ιερό Κλήρο της Επισκοπής Χίου Λέσβου Σάμου.

Το δεύτερο γεγονός είναι οι ετήσιες πνευματικές ασκήσεις του Ιερού κλήρου της Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου-Ανδρου-Μυκόνου και της Επισκοπής Χίου-Λέσβου-Σάμου που θα γίνουν στη Σύρο μαζί με τον Ιερό Κλήρο της Σύρου-Θήρας και Κρήτης, από τη Δευτέρα το απόγευμα 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη το μεσημέρι 16 Μαρτίου 2018. [...]

Και για τα δύο αυτά σημαντικά γεγονότα της Εκκλησίας μας, ζητώ την προσευχή σας, ώστε ο μεν νέος ιεροδιάκονος Μάριος να καταστεί, με τη χάρη του Θεού άγιος διάκονος του Κυρίου και της Εκκλησίας, εμείς δε οι ιερείς, με τις πνευματικές μας ασκήσεις, θα ενισχυθούμε πνευματικά για να συνεχίσουμε την αποστολή μας αναζητώντας τα περισσότερα μέσα για να σταθούμε κοντά σας και πνευματικά να σας υπηρετούμε.

Σας ζητώ να προσευχηθείτε και για τον ιεροκήρυκα των πνευματικών ασκήσεων μας, Σεβασμιότατο π. Ιωάννης Σπιτέρη, Αρχιεπίσκοπο Κερκύρας κλπ, για να έχει, όπως πάντοτε, ένα λόγο δυνατό και πειστικό που θα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και του δικό του χαρίσματος.

Όλοι μαζί, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, να συνεχίσουμε την πορεία μας προς το Πάσχα του Κυρίου: με προσευχή, νηστεία και αγαθοεργία για να γίνει και Πάσχα δικό μας.

Με την πατρική μου ευλογία και αγάπη
Ο επίσκοπός σας Νικόλαος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 Μαρτίου

3^η Κυριακή της Τεσσαρακοστής
Αγ. Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων

10.00 Θεία Λειτουργία

19.30 Θεία Λειτουργία (Παροικιά)

ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 Μαρτίου

Αγ. Ιννοκεντίου Α', Πάπα Ρώμης

18.00 Θεία Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ, 13 Μαρτίου

Αγ. Μακεδονίου, Πατρικίας και Μοδέστης

18.00 Ακολουθία του Αποδείπνου

(Αγ. Αντώνιος, παραλία)

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 Μαρτίου

Αγ. Ματθίλδης, Βασιλίσσας της Γερμανίας

17.30 Δρόμος του Σταυρού και Θεία Λειτουργία

(Νάουσα)

19.00 Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού

(Παροικιά)

ΠΕΜΠΤΗ, 15 Μαρτίου

Αγ. Λουκρητίας, παρθενομάρτυρος

18.00 Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 Μαρτίου

Αγ. Ευσεβείας της οσίας

18.00 Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 Μαρτίου

Αγ. Πατρικίου, επισκόπου

11.30 Κατήχηση παιδιών

17.30 Πρόβα χορωδίας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 Μαρτίου

4^η Κυριακή της Τεσσαρακοστής
Αγ. Κυρίλλου επισκόπου Ιεροσολύμων

10.00 Θεία Λειτουργία

19.30 Θεία Λειτουργία (Παροικιά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Τηλ.: (+30) 22830 22382

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ

Τηλ.: (+30) 22850 22470

Κινητό: (+30) 6973676586

e-mail: dongepal@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ π. ΕΜΜ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ

Τηλ.: (+30) 22850 22442

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Ο Πατρίκιος γεννήθηκε περίπου το 385 στη Βρετανία. Καταγόταν από εκρωμαϊσμένη οικογένεια χριστιανών και ο πατέρας του Καλπούρνιος ήταν διάκονος μιας εκ των κοινοτήτων της περιοχής. Σε ηλικία 16 ετών, μαζί με πολλούς άλλους, συνελήφθη αιχμάλωτος από ιρλανδούς πειρατές και πουλήθηκε ως σκλάβος. Ο κύριός του του ανέθεσε να βόσκει κοπάδια στα βόρεια του νησιού. Δύο φορές προσπάθησε να αποδράσει ανεπιτυχώς, έτσι παρέμεινε στην Ιρλανδία για έξι χρόνια μέχρι που κατόρθωσε να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο και να φτάσει στη Γαλλία. Εκεί, έπειτα από πορεία 28 ημερών ο Πατρίκιος και οι συνταξιδιώτες του έμειναν χωρίς προμήθειες. Με παράκληση του πλοιάρχου και επειδή οι υπόλοιποι ήταν ειδωλολάτρες, ο Πατρίκιος προσευχήθηκε στον Κύριο και το θαύμα συντελέστηκε αφού ύστερα όχι πολύ χρόνο παρουσιάστηκε ένα κοπάδι χοίρων... Επέστρεψε στην πατρίδα του αφού πρώτα περιδιάβηκε τη Γαλλία και την Ιταλία όπου πέρασε αρκετό καιρό σε ένα μοναστήρι. Ένα όραμα που είδε τον κάλεσε να γυρίσει και πάλι στην Ιρλανδία, αυτή τη φορά για να αναγγείλει το χριστιανισμό στους Κέλτες Ιρλανδούς, που πίστευαν στις θεότητες των Δρυιδών. Αμέσως, μετέβη στην Ωξέρρη της Γαλλίας, όπου δίπλα στον άγιο επίσκοπο Γερμανό προετοιμάζεται για τη μεγάλη αυτή αποστολή, λαμβάνοντας τις χειροτονίες του διακόνου, του ιερέα και τελικά του επισκόπου. Το έτος 432 ως επίσκοπος πλέον πάτησε το πόδι του στην Ιρλανδία και αμέσως άρχισε να κηρύττει το λόγο του Θεού, περιδιαβαίνοντας όλες τις πατριές στις οποίες εκείνη την εποχή ήταν διηρημένη η Ιρλανδία. Η κάθε πατριά είχε το δικό της άρχοντα (βασιλιά) και ο Πατρίκιος ήξερε καλά πως εκείνους πρώτα έπρεπε να ευαγγελίσει, πράγμα που έκανε με μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με την παράδοση χρησιμοποιούσε το τριφύλλι για να εξηγήσει στους βασιλείς την έννοια της Αγίας Τριάδας. Έτσι το τριφύλλι αποτελεί το εθνικό σύμβολο της Ιρλανδίας. Βάπτισε χιλιάδες πιστών, χειροτόνησε ιερείς και ανήγειρε πολλούς χριστιανικούς ναούς. Ύστερα από ένα τεράστιο έργο ευαγγελισμού αποδήμησε σε βαθύ γήρας στις 17 Μαρτίου 461.

