

## Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 175

10 - 17 Ιουνίου 2018

**10<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, Κύκλος Β'**

*Ευαγγελική περικοπή: Μκ. 3, 20-35*

«Ποια είναι η μητέρα μου και τ' αδέρφια μου; [...] Διότι όποιος εκτελέσει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα μου».

Η απάντηση του Χριστού κινείται στα όρια της παρεξηγήσεως. Με ένα σχεδόν προκλητικό πνεύμα θυμίζει περισσότερο έναν “αναρχικό και επαναστάτη” νέο, πλήρως ανεξάρτητο από οικογενειακούς ή άλλους δεσμούς, έναν φιλελεύθερο απτόητο μαχητή ενάντια στα κατεστημένα παρά το Μεσσία. Μοιάζει πράγματι να υποτιμά ή να αδιαφορεί για το ενδιαφέρον που του δείχνουν οι συγγενείς του.



Ο Χριστός μιλάει σε μια διαφορετική συχνότητα από εκείνη των ανθρώπων. Είναι Θεάνθρωπος και ως Θεός έχει οικογενειακές σχέσεις αφού είναι Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος γεννήθηκε και άνηκε στην οικογένεια του Ιωσήφ και της Μαρίας. Για τον Ιησού όμως η προτεραιότητα δινόταν ανέκαθεν στη Θεϊκή του οικογένεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούσε την ανθρώπινη. Αρκεί να θυμηθούμε την απάντηση του δωδεκάχρονου Ιησού κατά το περιστατικό της Εύρεσής του στο Ναό της Ιερουσαλήμ (Λκ. 2, 49) και τη διαγωγή που έδειξε αργότερα (Λκ. 2,51).

Υπό το φως αυτών των δεδομένων οφείλουμε να ερμηνεύσουμε την σχεδόν αποστομωτική απάντησή Του. Για τον Ιησού, που ήρθε στον κόσμο για να δείξει το φιλεύσπλαχνο βλέμμα του Θεού παρουσιάζοντάς τον ως Πατέρα, είναι υψίστης σημασίας η ανάπτυξη οικογενειακών δεσμών μαζί με αυτό τον Πατέρα. Και οι δεσμοί αυτοί δημιουργούνται κάνοντας του θέλημά Του.

Ο ανθρώπινος οικογενειακός δεσμός είναι ευλογημένος, άξιο και δίκαιο πράγμα, οδός ευημερίας, αγιοσύνης και σωτηρίας, αλλά όσο ισχυρός και αν είναι παραμένει ευάλωτος, έχει ένα τέλος και τα οφέλη προς τα μέλη του είναι περιορισμένα. Η ανάπτυξη όμως οικογενειακών δεσμών με το Θεό δίνει τη δυνατότητα για πολλά περισσότερα οφέλη και ακριβώς αυτό θέλει να πει ο Ιησούς.

Δεν πρέπει να λησμονούμε την φυσική οικογένειά μας αλλά κινδυνεύουμε όταν παραμελούμε να τροφοδοτούμε τη σχέση μας με τον Ουράνιο Πατέρα μας, τον Υιό Του και το Άγιο Πνεύμα. Διότι κάποιες φορές ακόμα και τα πρωτεύοντα ανθρώπινα χρειάζεται να παραμεριστούν αν αυτό είναι απαραίτητο, για το Θεό. Τότε, βέβαια η ανταμοιβή θα είναι μεγάλη καθώς μας υπενθυμίζει ο ίδιος ο Ιησούς (Μθ. 19, 29).

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

**ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 Ιουνίου**  
*10<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ*  
*Αγ. Κενσουρίου, επισκόπου*  
**10.00** Θεία Λειτουργία

**ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 Ιουνίου**  
*Αγ. Βαρνάβα, Αποστόλου*  
**08.30** Θεία Λειτουργία

**ΤΡΙΤΗ, 12 Ιουνίου**  
*Αγ. Ονουφρίου του οσίου*

**ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 Ιουνίου**  
*Αγ. Αντωνίου της Παδούης*  
**19.30** Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
(**Αγ. Αντώνιος ΚΑΣΤΡΟ**)

**ΠΕΜΠΤΗ, 14 Ιουνίου**  
*Αγ. Μεθοδίου Πατριάρχου ΚΠόλεως*  
*Αγ. Ελισσαίου, προφήτου*

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Ιουνίου**  
*ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ*  
*Αγ. Βίτου, Αγ. Γερμανής*  
**19.30** Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

**ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Ιουνίου**  
*Αγ. Τύχωνος επισκόπου, Αγ. Αμαραθούντος*  
**19.30** Θεία Λειτουργία

**ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 Ιουνίου**  
*11<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ*  
*Αγ. Αιμιλίας ντε Βιαλάρ μοναχής*  
**10.00** Θεία Λειτουργία

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Τήνος)  
Τηλ.: (+30) 22830 **22382**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ  
Τηλ.: (+30) 22850 **22470**  
Κιν.: (+30) 6973676586  
e-mail: **dongeopal@gmail.com**

ΓΡΑΦΕΙΟ π. ΕΜΜ.ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ  
Τηλ.: (+30) 22850 **22442**

*Για το μήνα Ιούνιο*

## ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Θεία Καρδιά του Ιησού,  
μέσω της πάναγνης Καρδιάς της Μαρίας,  
Μητέρας της Εκκλησίας,  
και ενωμένος στη θυσία σου της Ευχαριστίας,  
Σου προσφέρω  
την προσευχή και την εργασία,  
τις χαρές και τις δοκιμασίες αυτής της ημέρας,  
ως επανόρθωση για τις αμαρτίες,  
για τη σωτηρία των ανθρώπων,  
με τη δύναμη του αγίου Πνεύματος,  
για τη δόξα του Θεού Πατέρα. Αμήν

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018 ο Εφημέριος βρίσκεται στην Πάρο για την τέλεση Θείας Λειτουργίας και Γάμου. Επιστρέφει την ίδια ημέρα το απόγευμα στη Νάξο.

\*\*\*

Την Κυριακή **17 Ιουνίου 2018** στις **11.30** το πρωί θα τελεστή Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αντώνιο της **Παρουκιάς Πάρου**. Για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην πανήγυρη θα αναχωρήσουμε από τη Νάξο το πρωί στις **09.30**.

\*\*\*

Η πανηγυρική λιτάνευση της Αγίας Δωρεάς (CORPUS DOMINI) θα πραγματοποιηθεί στις **22 Ιουλίου 2018**. Θα επισκεφτεί τη Μητρόπολή μας και θα προΐσταται της Θείας Λειτουργίας ο Αποστολικός Νούντιος (=Πρέσβης του Βατικανού) στην Ελλάδα Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Savio Hon TAI-FAI.

\*\*\*

Στις 4 Ιουλίου 2018 συμπληρώνονται 25 έτη από την Αρχιερατική Χειροτονία του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου μας Νικολάου. Ανήμερα της επετείου στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου στην Τήνο προβλέπεται να τελεστή η Θεία Λειτουργία ευχαριστίας προς τον Ύψιστο για τα καλά που επιτελεί στην τοπική μας Εκκλησία μέσω του Ποιμενάρχου μας. Καλό θα ήταν μια μικρή αντιπροσωπία από την ενορία μας να παραβρεθεί. Το μελετάμε....

