

Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 179

8–15 Ιουλίου 2018

14^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, Κύκλος Β΄

Ευαγγελική περικοπή: Μκ. 6, 1-6

«Πολλοί ακούγοντάς, τον θαύμαζαν».

Είναι το πρώτο όμορφο χαρακτηριστικό για τη ζωή του Ιησού. Ο Ιησούς δεν αφήνει αδιάφορο κανένα από τους ακροατές του. Όπου περνά δημιουργεί θαυμασμό. Όμως δημιουργεί και ερωτηματικά: «Ποιος είναι αυτός που τον υπακούμε οι άνεμοι και η θάλασσα; Από πού του έρχεται αυτή η σοφία; Αυτός δεν είναι ο γιός του ξυλουργού;

Κάθε προφήτης είναι ξένος σ' αυτόν τον κόσμο, διότι τα λόγια του έρχονται από ένα άλλο κόσμο, από τον κόσμο του Θεού, του οποίου είναι απεσταλμένος.

Στη Ναζαρέτ όλοι αμφιβάλουν πως ο Ιησούς είναι προφήτης. Έχει εδώ, σκέπτονται, είναι σπίτι, μία μητέρα, αδελφούς και αδελφές. Ο κόσμος του είναι ο δικός μας κόσμος. Το έργο είναι συγκεκριμένο και απλό, να διαβάξεις στη συναγωγή το Νόμο και να τον εξηγήσεις. Τι ψάχνεις πιο πέρα κι ο νους σου πετά στα σύννεφα;

Όμως ο νεαρός αυτός Διδάσκαλος του Νόμου παραμερίζοντας την οικογένειά του και έλεγε: «αγαπάτε τους εχθρούς σας. Άφησε τους νεκρούς θα θάβουν τους νεκρούς, εσύ έλα να με ακολουθήσεις. Μακάριοι οι φτωχοί διότι σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε τα άνθη του αγρού και μην ανησυχείτε. Αλίμονο σε σας Γραμματείς και Φαρισαίοι που βάζετε βάρη δυσβάσταχτα πάνω στους ώμους των άλλων και εσείς δεν θέλετε να τα αγγίξετε ούτε με το δακτυλάκι σας. Εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού». Ο Ιησούς ενώ ζει σε ένα συγκεκριμένο κόσμο μιλά για ένα άλλο κόσμο.

Όπως οι κάτοικοι της Ναζαρέτ έτσι κι εμείς είμαστε μια γενεά που συνεχίζει με τον τρόπο της να διώχνει από δίπλα της τους προφήτες, αδιαφορεί για τους απεσταλμένους του Θεού. Όπως οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, έτσι κι εμείς κοιτάμε μόνο προς τα κάτω, προς τη γη. Λέμε είναι γιός του ξυλουργού, είναι ο αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα του Σίμωνα, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τα αδέρφια του, γνωρίζουμε τα ελαττώματά του, είναι ένας σαν κι εμάς. Στον άνθρωπο βλέπουμε μόνο τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του, δεν δεχόμαστε πως αυτός ο άνθρωπος είναι το μέσον που φέρνει το αιώνιο στη ζωή μας.

Η περικοπή τελειώνει με τη βεβαίωση πως η αγάπη ακόμη και όταν δεν γίνεται δεκτή δεν κουράζεται να αγαπά. Ο Ιησούς, η ενσαρκωμένη αγάπη, αναζητά συνεχώς τρόπους, έστω απλούς για να μας πει πως ο Θεός δεν κουράζεται να ασχολείται μαζί μας.

Και εκεί δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα, γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αλλά αμέσως το διορθώνει και γράφει: Μόνο επέθετε τα χέρια του πάνω σε λιγιστούς αρρώστους και τους θεράπευσε. Ο Θεός ακόμη και όταν διώχνετε, Εκείνος συνεχίζει να ευεργετεί.

Ο Θεός αποφάσισε να συντροφεύει το λαό του, να είναι μαζί με την κάθε μια και τον κάθε ένα μας κάθε μέρα, τόσο τις στιγμές που είμαστε σε μοναξιά, όσο και τις στιγμές που η καρδιά μας φλέγεται από αγάπη και θέλει να αγκαλιάσει όλο το κόσμο που είναι γύρω της. Αυτό είναι το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και όταν φαίνεται και όταν αποκαλύπτεται για να μας βοηθήσει και όταν κρύβει το πρόσωπό του από μας για να το αναζητήσουμε.

(του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 Ιουλίου

14^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγ. Προκοπίου, μάρτυρος

10.00 Θεία Λειτουργία

19.30 Θεία Λειτουργία **(Ιταλικά)**

ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 Ιουλίου

Αγ. Βερονίκης Ιουλιάνης, μοναχής

ΤΡΙΤΗ, 10 Ιουλίου

Αγ. Ρουφίνης και Σεκούνδης, παρθένων

19.30 Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 Ιουλίου

Αγ. Βενεδίκτου, αββά

08.30 Θεία Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ, 12 Ιουλίου

Αγ. Πρόκλου και Γλαρίωνος, μαρτύρων

19.30 Θεία Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 Ιουλίου

Αγ. Ερρίκου, αυτοκράτορος

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 Ιουλίου

Αγ. Καμίλλου, πρεσβυτέρου

19.30 Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 Ιουλίου

15^η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγ. Βοναβεντούρα, επισκόπου

10.00 Θεία Λειτουργία

19.30 Θεία Λειτουργία **(Ιταλικά)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Τήνος)

Τηλ.: (+30) 22830 **22382**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ

Τηλ.: (+30) 22850 **22470**

Κιν.: (+30) 6973676586

e-mail: **dongeopal@gmail.com**

ΓΡΑΦΕΙΟ π. ΕΜΜ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ

Τηλ.: (+30) 22850 **22442**

8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΜΑΡΤΥΡΑ

Ο Προκόπιος γεννήθηκε τον 3^ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ. Από την εφηβεία του είχε δώσει όρκους αγνότητας και επιθυμίας να ζήσει έναν ενάρετο βίο, μέσω δυνατών νηστειών και του ασκητισμού. Είχε εγκατασταθεί στη Σκυθόπολη όπου εκτελούσε χρέη αναγνώστη, διερμηνέα της συριακής γλώσσας και εξορκιστή. Είναι ο πρώτος χριστιανός που έχασε τη ζωή του στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού, αρνούμενος να θυσιάσει στους παγανιστικούς θεούς. Καταδικάστηκε σε θάνατο δια αποκεφαλισμού και θανατώθηκε στις 8 Ιουλίου του 303.

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ

Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε καιρό,
για πάντα ο ύμνος του στο στόμα μου.
Στον Κύριο βρίσκεται η δόξα της ψυχής μου,
ας το ακούσουν οι πράοι και ας ευφρανθούν.

Το πρόσωπο του Κυρίου είναι επάνω στους
κακούς,
για να καταστρέψει από τη γη την
ανάμνησή τους.

Φώναξαν, και ο Κύριος τους εισάκουσε,
κι απ' όλες τους τις θλίψεις τους
ελευθέρωσε.

Ο Κύριος είναι κοντά σ' όσους έχουν καρδιά
πληγωμένη,
και θα σώσει όσους έχουν συντριμμένο
πνεύμα.

Λυτρώνει ο Κύριος τις ψυχές των δούλων
του,
και κανείς δε θα τιμωρηθεί, απ' όσους σ'
αυτόν ελπίζουν.

(από τον Ψαλμό 34)

