

## Dies Domini

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου



Αρ. 148

3-10 Δεκεμβρίου 2017

**1<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ**

*Ευαγγελική περικοπή: Μκ. 13, 33-37*

Ο Χριστός επιμένει έντονα λέγοντας μας ότι πρέπει να αγρυπνούμε.

Ο κόσμος σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, δεν κοιμάται και δεν επαναπαύεται. Τα γεγονότα που συμβαίνουν τριγύρω μας είναι τόσο πολλά, τόσο συνταρακτικά, οι ρυθμοί του καθημερινού βίου μας είναι τόσο ανεβασμένοι που όχι μόνο μας κάνουν να αγρυπνούμε αλλά να μην μπορούμε καν να ηρεμήσουμε. Βέβαια, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι ώστε να εξασφαλίζουμε μια βασική ασφάλειά σε πολλούς τομείς, όπως επίσης πρέπει να είμαστε προνοητικοί.



Αγρυπνούμε και δεν επαναπαυόμαστε για ότι αφορά την καλοπέρασή μας, το κέρδος μας και τις αμέτρητες αιτιήσεις μας. Ισχύει, όμως το ίδιο με τον θρησκευτικό μας βίο;

Ο πνευματικός μας εαυτός κοιμάται, ο θρησκευτικός μας κόσμος αναπαύεται, και ο χριστιανικός μας χαρακτήρας έχει μαύρα μεσάνυχτα. Ζούμε το σήμερα χωρίς να λογαριάζουμε πως υπάρχει το αύριο. Όχι το αύριο που θα ξημερώσει με την ανατολή του ηλίου αλλά το αύριο της μετά από αυτήν την γη ζωής

μας.

Στο Σύμβολο της Πίστεως διαρκώς προφέρουμε «προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». Αυτή όμως την αλήθεια της πίστεως μας την ομολογούμε; Την αντιλαμβανόμαστε; Την συνειδητοποιούμε; Περιμένουμε την μέλλουσα ζωή, μας με ποιον τρόπο την προετοιμάζουμε;

Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ο καθένας είναι καλό να μελετήσει με προσοχή ώστε να δώσει μια απάντηση που σίγουρα θα τον βοηθήσει να είναι άγρυπνος.

Ο Χριστός, όταν μας προτρέπει να αγρυπνούμε, δεν εννοεί να μην χαλαρώνουμε ποτέ, αλλά να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι σε οποιαδήποτε στιγμή κι αν μας ζητηθεί να τον συναντήσουμε να μπορέσουμε να σταθούμε άξιοι ενώπιόν του. Και βέβαια όχι τη στιγμή του θανάτου μας αλλά σε κάθε στιγμή, διότι ο Χριστός παρουσιάζεται και είναι παρόν κάθε μέρα δίπλα μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

### ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 Δεκεμβρίου

1<sup>η</sup> Κυριακή της Παρουσίας (Κύκλος Β)

Αγ. Φραγκίσκου, πρεσβυτέρου

10.00 Θεία Λειτουργία

### ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 Δεκεμβρίου

Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Αγ. Βαρβάρας

17.00 Θεία Λειτουργία

### ΤΡΙΤΗ, 5 Δεκεμβρίου

Αγ. Σάββα του οσίου

17.00 Θεία Λειτουργία (Θεία Ευσπλαχνία)

### ΤΕΤΑΡΤΗ, 6 Δεκεμβρίου

Αγ. Νικολάου επισκόπου Μύρων

17.00 Θεία Λειτουργία

(Αγ. Αντώνιος, παραλία)

### ΠΕΜΠΤΗ, 7 Δεκεμβρίου

Αγ. Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων

09.00 Θεία Λειτουργία (Μητρόπολη)

18.00 Πανηγυρικός Εσπερινός (Κατέλα)

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 Δεκεμβρίου

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

18.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία (Κατέλα)

### ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 Δεκεμβρίου

Αγ. Λευκαδίας, μάρτυρος

12.00 Κατήχηση παιδιών

17.00 Πρόβα χορωδίας

### ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 Δεκεμβρίου

2<sup>η</sup> Κυριακή της Παρουσίας

10.00 Θεία Λειτουργία

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ

Τηλ.: 22850 22470

Κιν.: 6973676586

e-mail: dongeopal@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ π. ΕΜΜ.ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ

Τηλ.: 22850 22442

## ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τα ευαγγελικά αναγνώσματα κάθε Κυριακής είναι οργανωμένα σε τρεις κύκλους ανάγνωσης. Ο κάθε κύκλος ισοδυναμεί με ένα λειτουργικό έτος. Το λειτουργικό έτος ξεκινάει κάθε 1<sup>η</sup> Κυριακή του Ερχομού (Παρουσίας) και ολοκληρώνεται με την 34<sup>η</sup> Κυριακή του Έτους που είναι η Πανήγυρη του Χριστού Βασιλιά.

Κάθε κύκλος ανάγνωσης προσδιορίζεται με τα γράμματα Α, Β και Γ. Στον κύκλο Α διαβάζεται το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στον Β το κατά Μάρκο και στον Γ το κατά Λουκά. Κάθε Κυριακή διαβάζουμε κομμάτι-κομμάτι όλο το ευαγγέλιο του Ματθαίου, του Μάρκου ή του Λουκά, ανάλογα και τον κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε.

Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζεται την περίοδο του Πάσχα, την περίοδο του Ερχομού (Παρουσίας), των Χριστούγεννων και την περίοδο της Σαρακοστής.

Το νέο λειτουργικό έτος που ξεκινάμε σήμερα αντιστοιχεί στον Β κύκλο ανάγνωσης δηλαδή στο έτος του ευαγγελίου του Μάρκου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  
Ή ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ



